

## De vriendenrit, 29 aug 2021

Zondagmorgen om 9h pik ik mijn bijrijder op "de Kris", en nee, niet zoals sommige denken, mijn nieuwe vriendin!!! We beslissen om langs de Mechelsesteenweg, via Zemst en de Antwerpse ring, naar Wommelgem te rijden. Onderweg tanken we eerst nog voor 1,54 €/L benzine 98, waar gaat dit eindigen...

Ongelofelijk, maar we slagen er nog in om de afrit te missen, ... maar ja wie gelooft er nu nog een GPS??? Aangekomen, staat de parking al vol met prachtige wagens 🤩😞  
Onze deelnemers staan al te smikkelen van de lekkere bananen- en notencake, samen met de professionele koffie van de barista bar.

Hans & Hubert, onze geroutineerde organisatoren, zorgden ervoor dat iedereen wist wie, wat, waar en wanneer. Wij zitten in groep 2 en moeten nog even wachten, maar dat is geen probleem zo kunnen we nog even genieten van de juweeltjes op de parking. De mijne is uiteraard de mooiste, maar ik wil altijd wisselen met ..... 😊

We bezochten deze keer het atelier van de "Historic Competition Services". Het atelier is adembenemend en de technische kennis is onovertroffen. We zijn met verstomming geslagen door de aanwezige wagens. De deskundige uitleg krijgen we van een Engelse Antwerpenaar, die na 25 jaar, nog steeds vlot Engels spreekt 🗣️

Deze mannen kunnen echt wel toveren, maar magie zonder centjes zal niet lukken !!!  
Hier krijgen oldtimers letterlijk een 2de leven, en sommige zelfs een 3de en 4de, met deze wagens wordt nog echt geraced. Na het atelier gaan we naar de showroom en daar staan nog meer exclusieve en unieke wagens.

Hongerige maagjes worden bij ons natuurlijk nooit vergeten, en na het bezoek volgt onze lunch. Er wordt bij een glas Cava, voor sommigen al een fles, en Big Bill zou zeggen "ene mé esp en ene mé kees" wat bij gepraat.

Na de lunch gaan we aan onze routing beginnen, voor sommige toch!!  
Gerber en Wouter worden letterlijk in gang geduwd, om vervolgens direct verkeerd te rijden en ogenblikkelijk in panne te vallen. Depannage, gelukkig is de garage nog dichtbij.

Wij volgen Dirk en Geert, geen goed plan, na een kwartier zijn ze ons al beu en ze rijden gewoon terug op een rondpunt, hier klopt iets niet!  
We nemen dan toch maar onze routing erbij, en rijden zo door de mooie Antwerpse kempen, naar de kolonie voor landlopers in Merksplas.

Onderweg zijn er de nodige waterdruppels, hoe kan het anders in de zomer van 2021, maar we blijven open rijden, evenals een aantal Die-hards( gekken dus)!  
In de prachtig gerestaureerde gebouwen, nuttigen we nog een aantal drankjes, om vervolgens door te rijden naar onze eind bestemming, Berkenhof te Molenstede, bij Diest.  
We worden hier overladen met heerlijke hapjes en meer dan voldoende drank.

Daarna nemen we plaats voor een heerlijke maaltijd, de gewoonlijke speech van de voorzitter 😊, met de welgemeende felicitaties voor de organisatoren en aan al de deelnemende leden.  
En zoals altijd:" Les absents ont tort"

Dank U Hans en Hubert