

Dag 4

Hoewel de organisatoren niet beschikken over een “Licence to kill” (om in de sfeer te blijven van ons bezoek aan het automuseum) werd ons vandaag een “moordende” rit van 350 km voorgeschoteld, onze langste rondrit in Schotland. Door de salmonella van de Cobra van gisterenavond werd er nog gretig gezocht naar gereedschap dat Luc kon gebruiken voor de herstelling na de “maagspoeling”. Ondertussen was ons groepje vertrokken en kunnen wij nog aansluiten bij de groep van Nest.

De eerst bezienswaardigheid is het Comando Memorial dat opgedragen werd aan het Brits Comando die in die omgeving werden getraind tijdens WOII. De halte aan dit monument hebben we overgeslagen het leek er ons te druk en we wilden de groep blijven volgen.

De volgende stop is de Neptunus Staircase, een kunstwerk van 8 sluizen over een afstand van 460m die een hoogte van 20m overwint, gelegen op het Caledonisch Kanaal. Dit kanaal verbindt Inverness aan de Schotse oostkust (Noordzee), met Corpach, bij Fort William aan de westkust (Atlantische Oceaan). Het kanaal is 107 kilometer lang waarvan 72 km door vier natuurlijke meren gaat, namelijk Loch Lochy, Loch Oich, Loch Ness en Loch Dochfour en was van zeer strategisch belang voor de Britse Marine.

Onze tocht hebben we dan verder gezet in het gezelschap van Etienne en Greta naar Fort William. Het bevindt zich aan de oevers van Loch Linnhe, in de schaduw van de Ben Nevis, de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk. De stad heeft zich ontwikkeld rond een reeks grote en kleine, strategische forten (vandaar de naam Fort William).

Op zoek naar een parkeerplaats kruisen we Carl en Eva, Luc en Monique in de Cobra die zich terug goed in zijn/haar “vel” voelt.

Na een fikse wandeling langs de boorden van het meer zijn we in het centrum gaan lunchen.

We hebben nog een beetje rond gekuierd in het stadje na de “windowshopping”, wat een uitdaging blijft voor de mannen, was het te laat om de rit nog verder te zetten.

Omdat we van het principe zijn, niets moet alles mag, behalve deze verplichte bijdrage, hebben dan maar besloten om terug naar het hotel te rijden en Pitlochry te verkennen.

Een deel van het laatste en mooi stuk van deze rit hebben we nog op donderdag gedaan.

