

LOV SCHOTLAND - DAG 1 - Zaterdag 1 Juni 2019

Zaterdagochtend 07.30 uur hoor ik een ronkende Healey onze richting uitkomen....heerlijk!

De hond krijgt nog een knuffel en een snoepje, straks komt de oppas. En weg zijn we!....
(Nadat Hans - zonder commentaar - mijn deze keer eerder groot uitgevallen bagage ,
inlaadde)

Nog even een aantal mede-Kempenaars aansluiten en met het idee om vroeg (en liefst bij de eersten) aan het ontbijt te zijn, de snelste route naar het LOV ontbijt en de grote start. Koffie met een koek in Hans zijn woorden. En...de ZON!!! De Parking van SOC Tennisclub in Maria Ter Heide stroomt snel vol LOV-ers. Schotland here we come!

Met een onvoorziene omleiding binnen de eerste 20 km verslikt Hans zich een beetje in zijn koffiekoek, maar zonder moeite komen we terug op de route. De zon brandt pal boven Brielle-Beach, hier lunchen we al in het buitenland. Het water lonkt maar het is toch net te fris voor een plons. Van dit idyllische plekje in het groen loopt ons volgende traject via een aantal tunnels door een grijs haven- en industriegebied, een korte inspanning tot het terras van Grand Café Kuiten aan de kade in IJmuiden. Hier treffen we nog een aantal LOV-ers en zo is onze groep compleet.

Ook al kan je de ferry vanop het terras zien liggen en is haast absoluut niet aan de orde, opeens is iedereen (het lijkt wel alsof er haast bij is) vertrokken. Opnieuw dacht Hans als eerste met de hele bende aan boord te gaan. Ditmaal schuiven we als laatste aan. (Door een of ander bizar systeem van sorteren, mixen we sowieso. Enfin, iedereen geraakt geladen en kan vervolgens ook zijn kajuit vinden. Wij zoeken verfrissing in de Sky-Bar op het bovenste dek. Het lijkt wel of alle passagiers hier het vasteland willen uitzwaaien. Hier zijn we op dit moment zelf de sterren en spoelen we met fris bier de avonturen van de eerste dag (Tot nu toe geen panne ! een wakkere en alerte Porsche Pilot die een ongelukkige fietser kon ontwijken, een hele dag cabrio rijden, de onderlinge "banden" tussen Piloten en Copiloten zijn weer getuned zoals wie tankt en wie is verantwoordelijk voor de bankkaart.....)

Om 7 pm mogen de LOV-ers het buffet aanvallen, Hubert en Hans hoeden/waken over hun kudde schaapjes. Er wordt gekozen en geproefd en gesmikkeld en gesmakkeld en gegeten en geknabbeld en gesnoept. Zodra we de soft-ijsmachine ontdekken, was het hek van de dam en een plezier om dit spektakel te zien vanop de eerste rij !!! Smullen.

Hopelijk kan iedereen zijn kajuit straks vinden, morgen beloofd een pittig Schots traject te worden.

Slaapwel schatjes van patatjes

Irm